

dette er en lille beskrivelse af sommerfesten 2013.

Forberedelserne startede adskillige uger før selve sommerfesten, festudvalget, mødtes flere gange for at fastlægge detaljerne vedr. mad, dessert, kaffe, og kage, samt alle de detaljer der nu en gang måtte være at tage sig af for ca. 50 mennesker. Og jeg må sige de gjorde et utrolig godt og flot stykke arbejde, til meget stor glæde for alle de fremmødte, der var virkelig service på, og det kan de ikke roses nok for. Maden var upåklagelig, med bl.a. 4 kødretter, salat, flødekartofler, italienske "kartoftler" m.m. desserten var 4 forskellige slags is med guf og flødeboller. Efter middagen var der fotografering i haven af alle sommerfestens gæster samt Mimer og Josefine, på det tidspunkt skinnende solen hvor vi alle nød nogle minutter i den utrolig velplejede have, med bl.a. guldfiskedam og flotte blomster i næsten alle afskygninger. Efter fotograferingen var der dessert is m.m. med efterfølgende sang og kaffe m/ kage. Det var meget meget hyggeligt og snakken gik lystigt.- Men så skete der noget, og for mange noget helt uventet, - det blev regnvejr og ikke bare almindelig regnvejr, men rigtig utrolig meget regnvejr også kaldet skybrud, ja og torden. Det regnede så meget at teltets gulv blev oversvømmet,(5 cm) og ikke nok med det, kom der et par tordenskrald så højt og tæt på, at vi troede næsten teltets tag var revnet.(Senere fandt vi ud af at det var slået ned i Kurts fyr virkelig voldsom ) Borde og stole og små sko, kunne så ikke længere blive i teltet med alt det vand der kom ind på gulvet i stridende strømme, så der måtte handles hurtigt, alle var med, for vi blev nødt til at evakuere teltet, der blev almindelig folkevandring ind i salen 2 meter fra teltet, hver deltager tog sin stol med, gerne flere, skyndte sig ind men blev alligevel plaskvåd på skoene, hvorfor gulvet i salen blev meget vådt, men der blev tørret op i lige så stor hast som folk kom ind, der var "knald" på en overgang, alle kom ind, bordene også alt blev reddet, med samme resultat, et vådt gulv og tørrer op i samme tempo. Men alt lykkedes og vi havde nu noget nyt at snakke om, og man fik sig placeret som man nu kunne komme til, igen gik snakken, alle i snak med alle, det var jo kun godt, så alt endte godt og med en noget speciel afslutning på sommerfesten 2013, en fest som alle nok vil kunne huske i en rum tid fremover. Der blev også uddelt blomster til det flittige køkkenpersonale, det havde de også fortjent, ikke så snart den heftige regn og torden var holdt op, ja og hvad skete så, - solen skinnede fra en næsten skyfri himmel resten af dagen, men trods det, havde vi haft en rigtig god og minderig dag i Hemmeshøj, med glade gæster, og det var vel egentlig også det der var formålet med sådan en fest. Nu glæder vi os til sommerturen i august, så skal vi være sammen igen, det bliver dejligt.

Men før denne fest løb af stabelen, skulle der jo også rejses et telt, nogle dage i forvejen samledes nogle stykker fra bestyrelsen til dette formål, det gik også vældig godt teltet blev rejst uden større problemer den dag, selv et rejsegilde havde vi, - men ak og ve, - nogle dage senere måtte vi i hast kaldes sammen igen, for nu ikke bare blæste det men det stormede rigtig meget, og nogle af bardunerne havde løsnet sig, så Kirsten måtte stå på en bardun og holde teltet, For det ikke skulle flyve væk. Så der skulle startes næsten forfra med at forstærke teltet, sætte nye barduner i, forstærke med yderligere remme, flere Snore i siderne osv.- osv. nu stod teltet fast og vi Kunne invitere gæsterne uanset vejret.

Med sommerlig hilsen

Karl W.

Sommerbillede

