



Sommerturen med *Den Danske Fanklub Tyrolerne* fra lørd.d.10.sept. til mand. d. 19.sept. 2016.

1.ste dag. Lørd. 10/9 Flot vejr lige fra morgenstunden

Det var utrolig godt vejr allerede fra starten. Om morgenen startede turen allerede kl. 6,00 fra Hemmeshøj, hvor bl.a. en del fødevarer, kaffe, smør og lign blev lastet, sammen med de første af deltagerne stod på, med al deres bagage, derfra fortsatte man til Sørbymagle, hvor andre deltagere ventede, med alle deres kufferter, overnatningsting m.m., videre til Fuglebjerg, hvor morgenmaden og flere kom om bord, derfra til Næstved for endelig at opsamle et par stykker ved afkørsel Præstø. Klokken 7 fik vi morgenmaden serveret, dejlige friske rundstykker, franskbrød marmelade m ost m.m. samt frisklavet kaffe, det var bare skønt, vi fik skam også en lille en, alt var gratis, som følge af, at vi køber en del drikke om bord i bussen, overskuddet herfra går netop bl.a. til kaffe, og "en lille en" af og til, dette forekommer hver dag, samtidig med vi holder "morgenandagt".

Inga havde haft fødselsdag nogle dage i forvejen, så hun havde sponsoreret et par flasker til bussen, det var en flot og fin gestus, så der kunne blive til en lille en extra.

Færgen blev nået til tiden, vi er vel ombord på den nye Hybridfærge og Gedser forsvinder i det fjerne.

Ankomsten til Tyskland er der tid til at proviantere det sker vanen tro hos Calle.

Poul Sølvhøj havde fødselsdag tirsdag d. 13. sept. Pouls "Pleje datter" Mette Blomsterberg havde sponsoreret kager til samtlige deltagere,

en såkaldt "cup-cake", turen gik uden stau, hist og her, til hotellet kl. ca. 19.30



der smagte utrolig godt, stor tak til Poul og Mette. Selve problemer. Alt gik glat, men trods indlagte pauser osv. lidt blev vi alligevel forsinket ca. 1 ½ time, inden vi nåede frem med spisning kl. 20.00. Det var et gammelt slot, vi skulle

overnatte på, det hed Schloss Schweinsberg. Vi alle godt trætte efter ca. 14 timers kørsel, så der var hurtig ro på værelserne denne dag.

Dag 2. Sønd. 11/9. Igen flot vejr fra morgenstunden senere ca. 28gr. Morgenmad fra kl. 7.00 kørte kl. 9.00. Igen en lang tur foran os, vi havde imidlertid ikke kørt ret langt, før Poul opdagede, at noget var glemmt på hotellet, vi vendte bussen, tilbage til hotellet efter det efterladte. Derefter gik det "derudad" for fuld speeder. Der blev spillet dansk musik, det var D-Band og Lisbeths CD'er der også kunne bestilles til senere levering, da de var ret nye. Tyrolermusikken er jo ellers den fremherskende musik i bussen. Efter endnu en lang bustur, var vi endelig hotel, kl. ca. 18.00, der var middag kl. 18.30. Så det bagagen op på værelserne i mange kufferter og "kun" 1 elevator, men op, hvor de skulle være og spisning til tiden, udpakning og afslapning på programmet.



fremme ved vores var bare med at få al en fart, da der jo var det gik fint, alle kom hvorefter der stod



Dag 3. Mand. d. 12/9 atter en varm og skøn dag 28 grader. Vågner op til endnu en dejlig solskinsdag, dog lettere overskyet fra morgenstunden. Morgenmaden venter, hver dag fra kl. 7.30-9.00, når ellers ikke vi skal noget specielt og evt. køre tidligere. Denne dag er fridag, så vi må se hvad dagen bringer. Nogle stykker foretrak at en tur til byen, og nogle en tur på bjerget med liften til bjergets top. Vi var nogle stykker der tog en tur til byen, og det var noget af en "spadseretur", først ned ad bakke, fra hotellet til landevejen, så op ad en meget lang bakke, for så at gå nedad et stykke vej, hvor vi skulle finde en Spar købmand. Vi vidste jo så godt at vi skulle modsat når vi skulle hjem igen, men heldigvis lå der lige i midten en "oase" hvor vi kunne få læsket os, man skal lige huske på, det var ca. 30 grader varmt, så det VAR noget af en tur, der virkelig "trak søm ud".. Turen varede også fra kl. 10 til kl. 13. andre var taget op på bjerget, op i lidt køligere luftlag i ca. 1200 mtrs. Højde. Der kørte en lokalbus men også en slags turistbus også kaldet bumletoget trukket af en traktor forklædt som lokomotiv med 2-3 vogne, det kørte til byen og bjergbanen, liften var for øvrigt gratis for os der boede på hotellet. En lille pudsig ting på bjerget, der fandtes 2 restauranter,

En stor og en lidt mindre. de kunne imidlertid ikke ses fra toppen, men vi fandt dem, vi skulle et stykke hen ad bjerget for at finde dem. Det havde imidlertid været regnvejr om natten og nogle af køerne havde også gået der, det kunne tydelig ses, på nogle af skoene, men det blev dog taget med godt humør, vi var jo på ferie. Et par stykker havde imidlertid ikke lyst til at tage på bjerget, men blev hjemme på hotellet og nød det rigtige gode vejr, på tarassen bag ved hotellet, med udsigt til de "åbne vidder", stilheden og et godt glas rødvin med lidt snacks. Dem fra bjerget vendte hjem ved ca. 17 tiden, så der var god tid til få skiftet sko. Middagen ventede som sædvanlig kl. 18.30.



Selve hotellet lå i ca. 900 mtrs. højde op ad en meget snoet "alpevej", en ægte serpentinevej, der godt nok krævede en god chauffør, men vi havde jo Henning, der klarer alt hvad der kræves af en god buschauffør. Hotellet hed Gasthof Schneerose og lå lidt udenfor en mindre byen Oberau, men med en skøn udsigt til alle sider. Og der var balkon næsten hele vejen rund om hotellet på alle etager.

Dag 4. Tirsd. d. 13/9, igen en varm og solrig dag, ca. 28-30 grader.



Poul Sølvhøj fejres på hans 80 års fødselsdag, alle samles om morgenen, på gangen ud for hans værelse, og sang fødselsdagssang for ham, med flag osv. bagefter gav han en "lille en" til alle, en dejlig start på dagen. Efter morgenmaden kørte vi ca. 2½ time ud til "Store Ahornboden" også kaldet Engalm, det ældste naturreservat i Centraleuropa et lidt pudsigt sted med en dal, med stort set Ahorntræer og mange løsgående køer, Der gik ude på landevejen som om de ejede det hele. Der er museer, bl.a. et mejeri og osteri, samt gl. butik hvor der solgtes diverse ting fra produktionen

fra det gamle mejeri, en lille kirke var der også men varme og omtrent en lille kilometer (700 m.) at gå, derud, der var heller ikke så meget at se, fik vi at vide, restaurant hvor en del fik frokost med kærnemælk m.m. derude. Andre spise på restauranten ved speciel østrigsk biksemad, en kæmpe portion som



med ca. 30 graders undlod nogle at gå men der lå en fra det lokale mejeri P-pladsen, her fik vi ikke lod sig spise op.

Andre billeder herfra:



Afgang herfra kl. 15.00 og spising kl. 18.30. derefter blev der hygget til kl. ca. 22.00 i spisesalen, nogle var gået til åben air koncert i byen ved kirken, musikken kunne høres på hotellet men ikke rigtig hvad de spillede. Under middagen sang vi igen fødselsdagssang for Poul, der serverede kage med lys og flag for os og årstallet 80 skrevet på kagen, med glasur, tak til Poul og endnu engang tillykke.

5. dag. Onsd. 14. sept. Atter en dag med 28 graders varme. I dag skal vi besøge Linda og huset på spidsen, samt lysfabrikken med de håndlavede lys. Afgang fra hotellet kl. 9. Første stop Linda, hun var som sædvanlig meget glad for at os igen, det er også en meget attraktiv souvenir butik hun har, med alt fra "smagsprøver" på diverse flydende varer, smykker, skjorter/bluser, duge og mærker til både hatte og stokke. og m.m. og så er Linda personlig fra Jylland. Nogle besøgte også en tøjbutik, der ligger overfor Linda, og andre Spar Supermarked der lå næsten ved siden af, det kunne være de havde en enkelt "Dunkel". Efter besøget hos Linda, kørte vi nogle få kilometer, for at besøge en

lysfabrik, med udelukkende håndstøbte lys. Det var noget af en oplevelse, bare at se hvordan lyset skiftede facon i hænderne på hende der demonstrerede det for os, var ganske imponerende. I butikken var der utrolig mange slags lys, både menneske- figurer, blomster, kugler, store såvel som små, mennesker i fuld størrelse, indsat i flotte scenerier, det var bare imponerende. Næste besøg var "huset på hovedet". Også en oplevelse af de store og meget, meget speciel. Alt stod på hovedet, var så skævt, at man næsten ikke kunne holde balancen, balancen næsten sat helt ud drift, det varede i hvert fald en rum tid, inden den helt normal igen. Sofaer, bilen, vaskemaskinen, toilettet, møblerne, spillet, ja alt hang oppe i "loftet", det eneste der var normalt, var et akvarie inde i væggen, med levende fisk i, når man gik ud fra huset, gelænder, det i sig selv var en prøvelse, balancen lige skulle finde sig selv igen.

var der en "udstilling" af køer, en giraf, et næsehorn i alm. størrelse, disse skulle henvise til et fugle hus, med papegøjer i mange forskellige størrelser, lige så snart man kom ind i huset, sad der straks 7-8 fugle på en, og nippede alle vegne, i ører, håret, snørebånd, halskæder, osv. det var egentlig en meget interessant oplevelse, der var også sommerfugle, i et drivhus, med ca. 40 graders varme, de var mest interesseret i at suge i appelsinskiver. Endvidere var der også udstilling af insekter, biller, græshopper, edderkopper og lign, både levende og døde, det var ret så imponerende. Endnu en god og oplevelsesrig dag var slut, så nu gik det hjemad til middagen kl. 18.30.

6. dag torsdag d. 15. Igen en vidunderlig dag med ca. 27-28 grader. Turen i dag går til byen Schwarts, dette skulle være en byvandring med guide, men guiden tog kun enkeltpersoner og ikke grupper, en anden guide skulle have 120 Eur. Pr 12 pers., så det blev afslået.



det var gulvet blev blev skak-



Udenfor huset en elefant og





Men vi kunne få et bykort i Turistbureauet, hvis vi ellers kunne finde det, (forkert adr.) ellers var byturen på egen hånd. I byen fandtes et meget stort indkøbscenter i 3 etager, det var virkelig flot. Vores tur gik til den gamle bydel, med det store charmerende rådhus, Kloster og Klosterkirke med klosterparken fra 1507, rigtige butikker fandtes ikke rigtig her, kun cafeer, spisesteder, på gadeplan (en turistby) og tilbage til centret og restauranten hvor vi fik lidt at spise, på den udendørs terrasse, hvor vi nød det rigtige gode vejr. Vi kørte fra byen kl. 16.00 tilbage til hotellet med spisning, som sædvanlig kl. 18.30. Herefter var der en dejlig hyggeaften til kl. 23.00.

7. dag fredag d. 16. Denne dag var overskyet og "kun" 16 grader.

I dag havde vi fri om formiddagen, som vi kunne nyde i fulde drag. Efter frokost, som denne dag var aftensmad, kørte vi til Tyroleraften i Uderns Festhalle, med bl.a. de originale Tyrolere. Vi ankom kl. 16.00, men kunne først komme ind i hallen kl. 17.30, så der lidt tid til at kikke på byen, hvor nogle også gik hen, men da den lå lidt lang fra hallen, blev en del tilbage og nød det, trods alt fornuftige vejr, bussen var åben, så man kunne sidde ned og evt. få en lille drinks fra "bussens bardiske" i ventetiden. Da aftenen startede, var der fyldt op men tilskuere godt 2000 mennesker, der alle sad på "en pind" uden rygstøtte, det var lidt anstrengt men det gik. Rigtig god musik, der i alt 4 orkestre, men da de 3 havde spillet var klokken blevet ca. 23.00 og vi måtte forlade musikken, grundet chaufførens hviletid osv. vi skulle jo også videre næste dag, der skulle gå 9 timer inden bussen måtte køre igen. Vi var hjemme kl. 24.00.



Originale Zillertaler
Får overrakt diplom
For antal solgte
Plader-CD'er

8. dag lørdag d. 17. Denne dag regnede det fra morgenstunden.



Det var lige netop den dag hvor vi skulle til Almbtrieb, hvor køer kom ned fra bjerget og flot pyntet. Der var utrolig mange boder, rigtig god musik, både i telt og udendørs, mellem byerne, meget stor plads med bænke og parasoller, som dog ikke rigtig blev benyttet grundet vejret, alle indendørs steder var fuldt optaget, så vi drak kaffe udendørs i regnvejr. Men vi

så køerne, mange endda og rigtig flot pyntet, det var trods alt et flot syn, Så vi så hvad vi kom efter. Det var bare lidt ærgerligt med vejret, så vi var lidt spændte på, hvordan det var om aftenen når vi skal til åben Air koncert. Vi kørte hjem fik tørt tøj på, fik lidt og spise og så afsted igen. Koncerten blev holdt i en by der hed Kufstien, da vi ankom pegede Kurt op i luften og sagde:” Det er deroppe koncerten er”, det var en gammel



borg/fæstning i flere hundrede meters højde. Nå vi gik rask derop ad, men der var længere end vi umiddelbart troede, først op ad mange trapper, derefter rundt om byen og igen op ad snoede serpentiner veje, det var ret så anstrengende, stigningsprocenten var vel ca. 25 %, (Vårby bakke har 5 % stigning,) det fortæller lidt om anstrengelserne, men vi kom velbeholden op, og nød koncerten i fulde drag, her sad vi på rigtige stole, man kunne også leje et tæppe til 15 Eur. dem fik man så retur ved aflevering af tæppet. Ellers var der gennemsnitlig lidt køligt, der var trods alt overdækket, med et sejldug, så det regnede ikke på os, men vinden var der og gjorde det lidt køligt, der regnede faktisk heller ikke ret meget under koncerten, så det var fint. Koncerten var som sagt rigtig god, med mange fine numre, i alt 3 afdelinger, hver med ca. 1 times indslag. Da vi så skulle hjem, måtte vi ned ad bakken igen, men nu havde vi fundet en ny vej ned som endte næsten lige ved bussen, vi kunne have sparet meget af vejen, hvis vi havde været lokalkendte. Men alle tog det med godt humør – næsten alle men det gik. Et ordsprog: (skidt før det bliver godt) En lang og våd dag var til ende kl. ca. 23.30 så vi hotellet igen, og ellers på hovedet i seng godt trætte af dagens oplevelser.



9.dag søndag 18. Let regn fra morgenstunden.

Det sidste blev pakket og sat ned i forhallen, klar til at blive sat ombord på bussen. Morgen mad kl. 8.00 afgang kl. 9.30, der blev holdt en lille ”morgenandagt” med en lille morgenfrisker, og så var det ellers afsted, efter en gruppe fotografering med værtparret. Forud ventede en tur på ca. 5-600 km., vi var fremme ved ca. 18.00 tiden kørt i 9 timer spisning kl. 18.30, overnatningshotellet har skiftet navn fra Ramada, til nu H+Hotel, et meget flot hotel. Selve turen var en lang men hyggelig tur, nogle sover ind i mellem, nogle strikkede, andre igen gættede kryds og tværs, andre læste, nogle fortalte historier måske en lille anekdote.

10 dag mandag d. 19. Igen let regn fra morgenstunden.

Der var tidlig morgenmad denne dag allerede kl. 6.30, hvor vi skulle afsted kl. 7.30 dejlig stort velassorteret morgenbord. Vi havde ca. 700 km. foran os (200km. i Danmark), vi kørte og kørte, kom igennem Potsdam, med utrolig mange skønne huse og de utroligste figurer både på jorden og på tagene af diverse bygninger, det var noget imponerende. Vejret blev bedre og beder jo højere vi kom mod nord, og sluttede med det fineste solskin i Danmark, det kunne ikke være bedre. Der blev igen fortalt historier og vittigheder, der blev grinet meget i bussen, oven i købet på forskellige dialekter, det var utrolig hyggeligt. Der blev igen strikket meget, så mon ikke efterspørgslen kunne efterkommes. Der blev igen tid til et stop hos Calle og skobutikken, inden vi skulle med færgen kl. 15.00 Alt blev nået og alt blev klaret til tiden. Hjemme igen og i gang med vasketøjet. Der blev kørt 3714 km på denne ferie. Der skal herigennem rettes en utrolig stor tak til alle deltagerne for en

uforlignelig ferie, en "knuder" undervejs, kan næsten ikke undgås, vi er trods alt kun amatører, Også en meget stor tak til personalet på bussen, både med drikkevarer, kaffe, mad, de "små grå" om morgenen m.m. uden dem var turen ikke blevet den fornøjelse som den var blevet. Især de to debutant ud serveringens kunst sørgede for at vi aldrig tørstede, det var jo også varmt udenfor, jo det var en god debut, ligesom opkrævning (betaling) af det fortærede foregik på en elegant måde, samt en hel uforlignelig chauffør af højeste klasse.

Rigtig hjertelig tak for denne tur, - vi glæder os allerede til næste år.

Venligst med mange tyrolerhilsener

På redaktionens vegne

Karl Westi og Jørgen Pedersen