



Den Danske Fanklub Tyrolerne.

Denne rejsebeskrivelse handler om Fanklubbens tur til Tyrol i dagene
Lørdag d. 25/ 7- mand. d. 3/8 – 2015.

Turen startede lørdag 25. juli klokken 5.50 fra Hemmeshøj, hvor der blev "lastet", både kufferter, tasker m.m., plus diverse fødevarer, bl.a. smør, fløde, rundstykker (der kom ombord i Fuglebjerg), marmelade knivtøj og m.m. Endvidere opsamling af 14 fan medlemmer. Derefter gik turen til Sørbymagle, 15 medlemmer. Næste stop var Fuglebjerg 6 medlemmer, i Næstved 9 medlemmer samt 2 ved afkørsel 41 ved Farøbroen. I alt 46 fanmedlemmer samt vores sædvanlig chauffør Henning, hvad er en tur uden ham, bedst som vi kørte, på vej over Farøbroen, råbte et par af medlemmerne højt, for der stod et par af vores medlemmer ved afk. 41 som vi nok så hurtigt var kørt forbi, de stod der i regnen og kunne ikke forstå "hvad der gik af os" da Strøby bussen forsvandt ud i regnen. heldigvis!!! da det blev opdaget vendte bussen og tog de to forkomne og noget forbavsende fan medlemmer med, der blev modtaget med, med klapsalver og et velkommen ombord. Så videre mod Gedser, troede vi, men først kl 19,00 så i denne omgang mod Rødby, hvor vi kunne komme over kl. 9,00 men ruten måtte derfor lægges en smule om, gennem Tyskland, inden vi kom ombord på færgen, blev vi beværtet med morgenbrød, ost marmelade, kaffe m.m. i bussen. I Tyskland kørte vi til Fleggård for at proviantere, bl.a. drikkevarer. Disse varer kunne købes i bussen til en rimelig pris, det er altid en populær ting. Så frokosttid, hvor vi kunne spise de bestilte sandwich, vi havde med hjemmefra. Stoppet blev et kendte "skisportscenter" der var bygget af Ralf Schumacher, bror til den kendte racerfører Michael. Vi fortsatte derefter turen, med lidt Stau her og pist (køddannelser), men pludselig opstod en højst bemærkelsesværdig lyd, højt brummen og skurrende fra Bussen. Vi var ca. 20 km. fra overnatningshotellet, men blev enig om at prøve at nå hotellet, for der at få undersøgt bussen nærmere, muligvis kunne det evt. være noget motorisk, men det kunne næsten være alt muligt. Vi ankom, fik værelser anvist og spisning kl. 20.00.

Hotellet hed Wutzler og lå i Miesit. Der ankom en mekaniker omkring kl.22.30. ca. ½ senere blev det konstateret at bussen ikke kunne repareres på stedet, men måtte køres på værksted dagen efter, da man frygtede det var turboen der var gået. Men da det var en søndag kunne det blive lidt problematisk.

Søndag d. 26/7.

Værten på hotellet var så venlig at ringe rundt, for evt. at skaffes en bus fra et andet selskab, der kunne transportere os til St.Johan i Tyrol ca. 500 km, den "nye" bus ville kun modtage kontanter, og ikke på kort,- nu var gode råd pludselig dyre,- men "Tyrolerne", lånte bare Henning de 1500 Euro det kostede at leje en ny bus, men også "kun" fordi det var Henning ,fordi vi jo har kendt ham og Strøby rejser i mange år. Det var bare synd for Henning, at han nu skulle blive tilbage på hotellet, helt alene med en defekt Bus. Den nye bus ankom omkring kl. 11.00, en dobbeltdækker, beregnet til 80 personer, så der var plads til alle, men alt bagage måtte først tages ud af Hennings bus, men ingen sure miner, alt gik fint alle var i godt humør, og så var det ellers afsted til St. Johan. Efter en lang tur ankom vi til hotel Tyrol, fik udlevet vores nøgler, næsten samtidig med der blev læsset af, men alt gik rigtig godt. Værten hed Johnny og hans mor hed Ilse, det var danske værter, middag kl. 19.00, og det var en middag der sagde "spar 2", det var virkelig god mad, efter en lang og til tider anstrengende dag, var alle trætte og gik forholdsvis tidlig til ro.

Mandag d. 27/7.

Dagen startede med regn og tåge i bjergene, ved middagstid blev det tørvejr og solen kom frem. En rundtur i byen ved hotelværten, men den måtte aflyses, grundet et tandlægebesøg. Man gik så en tur på egen hånd, med besigtigelse af byen, nogen handlede, nogen kørte med det lille lokale tog rundt i byen, nogen fik en lille formiddagsopstrammer. Man beså hinandens værelser, og her skal lyde en meget stor ros til en enkelt gæst, der med stor generøsitet, byttede værelse med et ægtepar, så hver især fik det værelse der passede bedst til antallet af personer, det var flot gjort. Middag var klokken 18.00, grundet en Tyroleraften, med sang, musik og dans, på cafe Reimer. Det var en rigtig god og underholdsrig aften, bl.a. dansen "Mølleren og møllehjulet" gjorde stor lykke. Og til stor glæde for alle – kom Henning tilbage – og det vakte selvfølgelig stor jubel. Den første opgave han så fik, var at forhandle entreen med cafeen, den faldt fra 8 euro til 6 euro. Underholdningen sluttede kl. 23.00, med en rigtig god følelse af en meget fin og flot aften. Det viste sig imidlertid, at det ikke var så galt med Bussen som frygtet, det var "bare" nogle møtrikker, skruer og en plader der skulle sættes fast igen, så vi er køreklar igen.

Tirsdag d. 28/7.

Dagen startede som sædvanlig, med samling kl. 10. (til morgenandagt). Så var vi klar til dagens program. Udflugt stedet hed Liechtensteinklamm i Pongau, der efter sigende skulle være Østrigs største og dybeste kløft. Og det blev også en meget stor og interessant oplevelse dybe kløfter, vandfald, mange forskellige klippeformationer, en naturoplevelse af rang, et meget imponerende skue for os fra det flade Danmark. Af sted fra vandfaldet kl. 16.00 middag kl. 18.30 om aftenen fællessang Knud og Gitte, spille på deres harmonikaer, der blev sunget af hjertens lyst i 2 timer, det var rigtig hyggeligt og dejligt samvær, men så var det også tid til at sige god nat efter en lang og anstrengende dag ved vandfaldet.





Onsdag d. 29/7.

I dag skulle op og se det kæmpestore Jacobskreuz (Jacobs Kors), et udsigtspunkt, hvor man kunne se næsten det halve af Østrig. Vi startede som sædvanlig kl. 10.00 med den obligatoriske "morgenandagt", for at køre til udflugtsmålet, med ankomst kl. ca. 10.30, liften skulle bringe os op til de 1460 meters højde, yderligere var korset ca. 50 meter højt, det var så stort, at der både var elevator og trapper hele vejen op, i alt 160 trappetrin, på toppen var der kikkerter, hvor man kunne se både bjerge og dale, med måleangivelser, også hvad toppene hed og hvor høje de var. Det var en ganske imponerende oplevelse, samt en utrolig god tur både op og ned med svævebanen, hjemme igen kl. ca. 14.30 derefter havde vi fri, resten af dagen. Nogen blev på hotellet og hyggede sig, nogle tog en tur til byen og evt. fik en lille forfriskning, så på tøj og lign. Det var dejligt skønt vejr solen skinnede, men – men – det gode varer ikke evigt. Klokkeren ca. 15.30 trak det op til uvejr, de handlende trak deres gadeudstilling ind, og vi undrede os over dette, men kunne konkludere, "der nok var noget i vente", og det var der, for pludselig åbnede himlens sluser sig, med tordenbrag og enorme regnskyl vi kom hjem "våde som mus" og godt gennemblødte, men tørt tøj på, stemningen var vendt tilbage, der skulle være friluftskoncert i byen samme dag, det var lidt synd, for det blev ved med at regne, men der var alligevel nogle fra hotellet der gik af sted, iklædt paraplyer og regntøj, men musikken spillede alligevel, og den var også rigtig god og førsteklases, fortalte dem der "holdt ud" trods vejret.



Torsdag d. 30/7.

Vi startede kl. 9.00. Vi kørte først til vores gode gamle kendte butik LINDA, souvenirs butikken af de større, som vi besøger hvert år, efter endt indkøb, smagsprøver og lign. fortsatte vi til krystalværket Swarovski, en oplevelse for livet, med alle de slibninger, så man tror det er løgn. Entre 19 Euro men Henning forhandlede sig igen til en rabat, så vi slap med 13 Euro. Videre til Bondemarked i Westendorf, med diverse boder, vi drog fra Westendorf kl. 18.00 hjem til hotellet hvor en dejlig 3 retters menu ventede os.

Fredag d. 31/7.

Denne dag var en ½ vejs fridag. Dem der var interesseret, kunne tage med en tur op på Kitzbühl horn, og nyde udsigten derfra. På vej ned igen, kunne man stå af ved (mellestationen) og tage en elevator derfra og direkte ned i en cafe. Her kunne man købe kaffe og en meget lokal berømt kage, det viste sig, at indehaveren i sin tid, sad i kørestol, men kunne alligevel lave "alletiders" kager, dette skulle selvfølgelig også prøves, men udsigten var flot. Dagen var en rigtig god sommerdag, ca. 30 grader, det var blevet sommer i byen. Der blev handlet og slappet af, om aftenen var der igen friluftskoncert, og denne gang var der utrolig mange mennesker, det var også en rigtig skøn aften, med meget god musik som blev nydt i fulde drag i den pragtfulde aften. Desværre skete der også en kedelig ting, en af vores fan gæster, måtte akut køres på hospitalet, og indlægges på intensiv. Efter hjemkomst til Danmark er Ruth stille sovet ind, æret være hendes minde

Lørdag den 1. august.

Møde kl. 9.15 til "morgenandagt", kl. 9.30 kørte vi af sted mod Salzburg, hvor vi ankom kl. 11.30, her stod så den hyrede guide og ventede på os. Guiden var østriger og talte svensk, men det var med en accent der var meget svær at forstå – desværre, så noget af historien fortabte sig, en skam for historien har sikkert været interessant, blandt andet om Mozart og hans liv og levned. Byen var præget af mange store flotte bygninger, samt meget flot have, Morell haven, det var en stor fornøjelse at gå i denne have med de mange blomster, vejret også godt nok 28 grader, herefter tur på egen hånd med besøg på "inn steder" med kaffe, frokost og lign. Hjemturen startede kl. 16.00, hjemme kl. 17.30 middag kl. 18.30. Elles stod resten af dage i pakningens tegn, da vi skulle rejse hjemad næste morgen, - desværre.

Søndag d. 2. august.

Ja, - så var det desværre afrejsedag, ferien for denne gang var slut i Tyrol. Vi skulle af sted kl. 9.30, selv himlene var ked af det, for regnen væltede ned, heldigvis var Henning barmhjertig og kom med bussen til hotellet - stor tak til Henning. Så trillede vi ganske roligt hjemad til overnatnings- hotellet Wutzler, fremme kl. Ca. 18.00. Jo længere vi nåede op i Tyskland blev vejret bedre og bedre og endte med ca. 30 grader. Efter spisningen var der hygge i Biergarten, men bedst som vi sad og hyggede os, lød der et kæmpebrag, "hvad var det" – det viste sig, at en af deltagerne var kommet til at sætte sig på en pudekasse, der brød sammen med et brag, ingen kom til skade, men det fremkaldte trods alt nogen latter. Værten kunne imidlertid ikke se det sjove i det og forlangte 30 euro i erstatning!!!

Mandag d. 3 august.

Efter starten kl. 8.00 blev der "kørt godt til" vi havde en færge der ventede på klokkeslæt, der blev holdt de aktuelle pauser undervejs, da klokken var ca. 14.00 var vi ved Calles marked, handle skulle vi, vi havde ½ time til dette. Vi skulle nå færgen kl. ca. 15.45, og vi nåede det. Det blev meddelt, at det var sidste gang på denne tur der blevet fløjet, som det sig hør og bør, ved hver busstop og afgang, fløjtenisten der denne gang også var Karl, takkede for god ro og orden samt lydighed ved afgangene, og afleverede dermed fløjten til rette vedkomne. Vi ankom med færgen til Danmark kl. ca. 18.00, og efter aflevering af deltagere undervejs ankom vi til Sørby kl. 19.30 samt til Hemmeshøj ca. ½ time senere. Det var så slut for denne gang, samt en stor oplevelse rigere. Der blev kørt i alt 2889 km.

